

Stop Kinderarbeid! Kinderen horen op school!



Ganga, Ishwara en Shekamma zijn net zes jaar oud. Iedere dag slaan ze met een hamer stukken rots in steeds kleinere stukken. Er zit ijzer in die stenen. Iedere dag werken de kinderen zes tot acht uur in de brandende zon. Aan het eind van de dag krijgen hun ouders een beetje geld voor al dat werk.

Ramesh is nog maar drie. Hij werkt ook al. Hij moet emmers met klein gehakte stenen op zijn hoofd naar de verzamelplaats brengen. Nee, in zijn emmer zit nog geen 15 kilo zoals in de emmers van de andere kinderen. De kinderen hebben allemaal pijn in hun rug, hun hoofd en hun handen, maar klagen heeft geen zin. Er luistert toch niemand naar ze.

Dat is toch niet normaal, zulke jonge kinderen die dit gevaarlijke werk moeten doen? Soms raken ze bedolven onder een rotsblok. En soms verliezen ze een hand of een paar vingers als ze mislaan met hun hamers.

Waarom doen ze dit werk eigenlijk? Ganga's moeder vertelt dat zij en haar drie kinderen drie weken niet te eten hadden in hun eigen dorp. Alleen in de mijn was werk en dus moest ze wel weggaan om de kinderen te eten te kunnen geven. Andere gezinnen komen omdat de oogst op hun stukje land is mislukt. Er is geen geld meer om nieuw zaaigoed te kopen en ander werk is er niet.

Bij de open mijnen wonen de ouders met hun kinderen in plastic tentjes. Ook als het heel hard regent. Er is geen waterleiding en de mijnheenaar brengt ook geen water met een tankwagen. Dus moeten de kinderen het vieze modderwater uit de poeltjes drinken. Wc's zijn er ook niet. Iedereen moet zijn behoeften doen in de bosjes. Dat is vreselijk vies allemaal en dus zijn er heel veel kinderen ziek.

Al die mensen hebben hun eigen dorp moeten verlaten om werk te vinden in de mijnen. Daar is veel werk omdat er steeds meer ijzer nodig is. Maar er komen zoveel mensen die graag werk willen dat de mijnheenaars ze heel slecht betalen.

Voor de kinderen is geen school in de mijngebieden. Dat is ook een reden om te gaan werken. Wat moeten ze anders doen?



Wij, met zijn allen, gaan die kinderen helpen.
Dat gaan we doen door:

- Te zorgen voor goed drinkwater en eten
- Met de ouders te gaan praten zodat de kinderen niet de hele dag hoeven werken
- Opvangplaatsen te maken voor de kinderen waar ze kunnen spelen en leren
- Kinderen op te nemen in een tehuis als de ouders dat goed vinden natuurlijk. Die kinderen kunnen dan naar school
- In dorpen waar de kinderen vandaan komen willen we ruimten huren waar de moeders die achterblijven voor een groep van twintig kinderen kunnen zorgen. Die kinderen hoeven dan niet te werken en kunnen gewoon naar school blijven gaan.

Onze Indiase vrienden gaan natuurlijk ook met de regering praten om die te vragen een eind aan de kinderarbeid te maken. Dan helpt het als ze kunnen laten zien dat mensen in andere landen ook niet willen dat kinderen moeten werken.

Kijk op www.yojana.nl voor meer informatie.