

# Een toekomst voor Rajev en zijn vrienden



Rajev woont in Mysore. Dat is een grote stad in zuid India. Rajev is twaalf. Hij gaat niet naar school. Dat vinden zijn vader en moeder niet nodig. Rajev werkt. Hij hakt stenen die nodig zijn bij de aanleg van wegen. Dat is gevaarlijk werk want je slaat zo maar mis. Rajev heeft al flink wat littekens op zijn armen.

In Mysore leven ongeveer vijftienduizend kinderen die werken terwijl ze op school zouden moeten zitten. Ze werken vooral in garages, in theestalletjes, in het huishouden en ze proberen fruit en prulletjes te verkopen aan de duizenden toeristen die naar de mooie gebouwen in Mysore komen kijken. De kinderen verdienen maar een beetje geld en hun bazen schelden veel op ze. Soms krijgen ze ook slaag. Ze moeten vaak al om vijf uur in de ochtend beginnen en gaan dan door tot soms tien uur 's avonds. Rajev en zijn vrienden werken niet alleen omdat hun ouders arm zijn. Ze werken vooral omdat hun ouders helemaal niet aan school denken. Die zijn zelf ook al niet naar school geweest. En opa en oma toch ook niet?

Van de kinderen die werken zijn er ook nog een paar honderd die op straat wonen. Ze zijn van huis weggelopen. Waarom, vraag je? Vaak was het thuis niet uit te houden omdat ze werden geslagen door hun ouders of stiefouders. Soms ook liepen ze weg omdat ze bang waren voor straf.



**Voor zo veel mogelijk van die kinderen zoeken we samen met Indiase vrienden naar oplossingen. Maar die kosten geld. We hebben jouw hulp nodig om dat geld bij elkaar te krijgen.**



Wat willen onze Indiase vrienden gaan doen?

Ze gaan met de ouders praten van de kinderen die nu niet naar school gaan. En natuurlijk ook met die kinderen zelf. Ze gaan uitzoeken wat de problemen thuis zijn en ze gaan helpen om die op te lossen. Want ze vinden dat kinderen niet moeten werken, maar moeten spelen en leren.

Voor de kinderen die al werken organiseren ze klasjes waar die kinderen een paar uur per dag les krijgen. Zo zien veel kinderen dat leren ook leuk is. We hopen dat ze dan toch nog naar de echte school willen.

En dan zijn er nog de kinderen die op straat wonen. Eerst proberen we ze weer thuis te laten wonen, maar voor de kinderen voor wie dat niet meer gaat is er een opvanghuis. Daar kunnen vijftien kinderen tegelijk wonen.

Eten en drinken, maar ook kosten voor de dokter en de onderwijzers kosten natuurlijk geld. En ook de mensen die de kinderen verzorgen krijgen een salaris. Gelukkig zijn er ook al mensen in Mysore zelf die aan deze kinderen denken. Sommigen komen af en toe helpen en anderen geven wat geld. Als wij met zijn allen voor de rest zorgen kunnen Rajev en veel andere kindarbeiders en straatkinderen van Mysore ook uitzien naar een betere toekomst. **Doe je mee?**

Kijk op [www.yojana.nl](http://www.yojana.nl) voor meer informatie

Je kunt ons ook mailen als je vragen hebt: [info@yojana.nl](mailto:info@yojana.nl)

*DE wereld verbeteren kunnen we niet, HUN wereld wel!*